

Wombat nieuwsbrief

Nr. 37 maart-april 2013

Ada Rosman-Kleinjan
reizen en schrijven



In deze nieuwsbrief:

- Ethiopië
- Twee vrouwen in Jordanië
- Wereldsouvenirs

Twee vrouwen in Jordanië; de één uit België de andere uit Nederland. Beiden vielen voor een Jordanees en wonen nu ook beiden in Wadi Musa, de uitvalsbasis naar Petra. De Belgische Patricia runt een fraai gelegen B&B en de Hollandse Jessica biedt alle soorten op maat gemaakte rondreizen aan die er maar mogelijk zijn in dit land. Beiden kunnen je overal mee helpen om je reis tot een bijzondere te maken. Vooral voor de paardliefhebber valt er veel te genieten. Bezoek de websites; kijk, geniet en vraag deze vrouwen alles wat je graag over hun 2e vaderland wilt weten.

www.jezratravel.com
www.petrabedandbreakfast.com



Reizen door Ethiopië, het land van de verbrande gezichten, is reizen door verschillende werelden.

Het Noorden met zijn orthodoxe gelovigen waar we tijdens het bekende Timkat festival waren. Het hoog gelegen Simien park met zijn bijzondere apen. De Zuilen van Axum dicht bij de grens met Eritrea.

Onze reis ging verder in het Zuiden waar veel verschillende volkeren wonen die zo anders leven dan wij dat we soms het gevoel hadden terug in de tijd te stappen.



Nooit eerder heeft Jan zoveel foto's gemaakt en heb ik zoveel aantekeningen gemaakt. De boeiende, kleurrijke mensen en dan al die vogels... Jan was in zijn element.

Het Noorden met ons tweetjes en het Zuiden met Abel, onze uitstekende gids-chauffeur die ons veilig door dit deel van Ethiopië heeft geloofd. Het Zuiden, waar we onze meest heftige reiservaring ooit hebben meegemaakt...

Ethiopië: het wordt een dik boek!



Petra's B&B

Wereldsouvenirs

Deze vrolijke en loeizware Boeddha hebben we in 1997 in een klein winkeltje in Hanoi, Vietnam, gekocht. Dit beeld kwam maar één keer voorbij en gelukkig was Jan zo wijs om hem direct aan te schaffen om vervolgens aan mij te geven. Je mag immers niet voor jezelf een Boeddha kopen! Alleen moesten we hem nog bijna 5 weken meezeulen voordat ie in onze kamer kwam te staan. Ervaringen hebben ons geleerd wanneer je iets ziet dat je mooi vindt: kopen!

