

Wombat nieuwsbrief

Nr. 38 mei-juni 2013

Ada Rosman-Kleinjan
reizen en schrijven



In deze nieuwsbrief:

- Dik Trom in Afrika
- Expo en lezing in de bibliotheek van Eerbeek
- Maskers aan de muur

A&A in Eerbeek

Van 2 mei tot 30 mei zijn de vitrines in de bibliotheek in Eerbeek gevuld met mooie Boekiebags, kaarten, beschilderde voorwerpen, Boekieleggers van Ans Wijnberg en fraaie ansichtkaarten van Ada. Alles is sfeervol ingericht. Ook zullen er een paar aquarellen van Ans en foto's van Jan in de leeshoek hangen.

Op 29 mei geven wij een lezing in deze bibliotheek.



Myanmar en Ethiopië ontmoeten elkaar in Eerbeek

De avond begint om 20.00 uur en al mijn boeken, de Boekiebags, kaarten etc. zijn dan op deze avond te koop!

Op deze [website](#) vind je alle info.



Dik Trom in Afrika Ton van der Lee

Na de nieuwe Dik Trom, waarin Dik Trom bevriend raakt met de Maasai jongen Ntoros die samen met zijn vader asiel in Nederland heeft gekregen, kon een vervolg niet uitblijven: **Dik Trom in Afrika**.

Het levert een spannend boek op waarin Dik Trom de meest onwaarschijnlijke avonturen beleeft en waarbij de lezer veel leert over de

Maasai mensen en hun gebruiken.

Ton van der Lee is een auteur die vaak door Afrika heeft gereisd. Ook heeft hij in diverse Afrikaanse landen voor langere tijd gewerkt en gewoond; hij weet dus heel goed waarover hij schrijft.

Dik Trom gaat samen met zijn vader, vriendinnetje Amber en Ntoros naar Kenia en Tanzania om samen met de Maasai mensen te strijden voor het behoud van het bos dat alles voor de Maasai betekent.

Een leuke bijkomstigheid is...

Ton van der Lee is de achterkleinzoon van C. Joh. Kieviet de auteur van de allereerste Dik Trom boeken. Achterin het boek staan diverse QR-codes waarmee de lezer nog meer over deze landen in Afrika te weten kan komen.

Kijk voor alle boeken op www.tonvanderlee.nl



Maskers aan de muur nr. 21

Een reis door een Afrikaans land als Ethiopië levert natuurlijk een masker op. Deze hebben we gekocht op het vliegveld van Gondar. De meeste maskers die we in dit land tegenkwamen hebben deze vorm. Nooit eerder gezien, dus een mooie uitgezocht die nu bij ons aan de muur hangt. Door de speelse vorm hebben we hem op de hoek van een muur in de gang gehangen waar ie een echte blikvanger is.

Een masker die letterlijk het hoekje omgaat...