

# Wombat nieuwsbrief

Nr. 39 juli-augustus 2013

Ada Rosman-Kleinjan  
reizen en schrijven



Bassekou Kouyat

In deze nieuwsbrief:

- Afrikafestival in Hertme
- Van Verre
- Wereldsouvenirs



## 25e Afrikafestival Hertme

Nog een paar dagen en dan ga ik weer naar Hertme in Overijssel. Hertme waar het geroffel van de Afrikaanse drums door de bossen doolt en duizenden mensen genieten van alle stands op de Afrikaanse markt. Lekker eten en drinken, van Ethiopische injera, Marokkaanse couscous, exotisch gebakken kip tot eenvoudige Hollandse patatten met een lik mayonaise. De eigenaar van [www.suidafrikareise.nl](http://www.suidafrikareise.nl) staat er weer met een informatieve stand en net zoals de voorafgaande jaren mag ik weer gastvrij gebruik maken van zijn stand. Natuurlijk heb ik al mij boeken bij mij.

Maar ... het leukst zijn toch alle ontmoetingen, de mooie gesprekken, de muziek en de sfeer.

Kijk voor het volledige programma op

[www.afrikafestivalhertme.nl](http://www.afrikafestivalhertme.nl)



Bijzondere reizen naar bijzondere landen in Azië.

Op maat gemaakt.

Kijk eens op de website [www.vanverre.nl](http://www.vanverre.nl) en blader eens digitaal door hun brochure. Zo ga je al een beetje op reis achter je eigen computer.



Hun reisaanbod is net zo gevarieerd als de landen zelf zijn.



## Wereldsouvenirs

Nee, dit houten beeldje komt

niet uit Afrika maar uit... Hawaï. Na onze eerste grote Australië reis in 1990-1991 zijn we ook 2 weken op Big Island, het grootste eiland van Hawaï geweest. In het mooie Bishop museum in de hoofdstad Honolulu hebben we dit originele houtwerk gekocht. Honolulu... alleen de naam van deze stad is al reden genoeg om hier naartoe te gaan...

