

Wombat nieuwsbrief

Nr. 40 september-oktober 2013

Ada Rosman-Kleinjan
reizen en schrijven



In deze nieuwsbrief:

- Reisboek
- Full Colour in Emmen
- Wereldsouvenirs



Zondag 25 augustus van 13.00 tot 19.00 uur in het centrum van Emmen.

Een gratis festival vol met muziek, een fraaie markt, een kinder- en jeugdboulevard en veel gezelligheid.

[Ans Wijnberg](#) en ik zijn aanwezig met een kraam met mijn reisboeken, wereldkaarten, Boekiebags, Ans haar schilderijen, Boekieleggers en nog veel meer. Kom langs! We zien je graag.

Kijk voor het volledige programma op:
www.fullcolourfestival.nl

Ken je het verhaal van die reisboekwinkelleigenaren?



Zij gingen op reis en schreven een boek! Nasja en Harry Berg hebben al 20 jaar een mooie reisboekwinkel in het centrum van Den Haag. Na al die jaren raakten zij in de ban van de naamgevers van hun winkel 'Stanley en Livingstone'. Al reizend door Malawi waanden zij zichzelf soms Stanley en Livingstone.

Hun reis leverde een mooi boek op. Het boek begint met de ontstaansgeschiedenis van deze winkel. Elke hoofdstuk wordt afgesloten met een opsomming van de gespotte vogels. Achterin het boek een aantal pagina's met kleurenfoto's. Een fraai ingebonden boek voor nog geen 15 euro. Maar, voor lezers van deze nieuwsbrief helemaal gratis... als je een andere bestelling plaatst via de webwinkel (www.stanley-livingstone.nl) of direct een boek koopt bij [Stanley&Livingstone in Den Haag](#).



Bij een digitale bestelling in het 'opmerkingenvak' 'wombat' ver-

melden, in de winkel is het toverwoord ook 'wombat' en dan lees jij binnenkort dit [mooie boek](#) helemaal voor nop!



Wereldsouvenirs

Na een tiendaagse reis, met 6 andere Rosman vrouwen, door Curaçao heb ik de zon mee naar huis genomen. Als er iets is dat dit eiland in overvloed heeft, is het wel zonschijn. Als er iets is waar wij in de polder een chronisch gebrek aan hebben... De keuze uit alle souvenirs was dus niet lastig. De zon hangt alweer enkele jaren, zie de witte vogelpoep, aan de buitenmuur van ons huis. Gezien de uitdrukking vindt de zon het hier maar niets...

