

Wombat nieuwsbrief

Nr. 41 november-december 2013

Ada Rosman-Kleinjan
reizen en schrijven



In deze nieuwsbrief:

- Klein maar fijn reisbedrijf
- Wereldcontact in Ede
- Wereldsouvenirs

Wereldcontact ReisExperience

Op 9 nov. a.s komt de wereld weer samen in De Reehorst in Ede. Lezingen, informatiestands, een gezellige sfeer en natuurlijk onze mooie stand waar wij graag over Namibië zullen vertellen. Wereldcontact pakt dit jaar groots uit, de entree is gratis.

Het zou leuk zijn om je te zien.

Kijk voor het volledige programma op

www.wereldcontact.nl

De dag duurt van 10-17 uur



In het zoute water van Lac Rose werken mannen en vrouwen heel erg hard om het zout uit het meer te halen zodat wij in de winter veilig over straat kunnen. Veel van dit zout wordt namelijk verwerkt in strooizout. Sinds die tijd kijk ik toch anders tegen zout aan. Het zoute water is een aanslag op de gezondheid van deze mannen en vrouwen. Lac Rose verwijst naar de roze gloed dat het water van dit zoutmeer heeft.

ARIEF! Reizen: samen op reis

Niet iedereen wil of kan op eigen houtje reizen. Gelukkig zijn er erg veel mooie reisorganisaties waarmee je de mooiste reizen kunt maken.

Kijk eens op de site van www.ariefreizen.nl Bijzondere reizen naar bijzondere bestemmingen. Anna, de eigenaresse begeleidt elke rondreis persoonlijk.

Arief! komt als woord uit Ethiopië en drukt een gevoel uit van blijdschap en verwondering. Het is mooi als een reis daaraan voldoet

en je op die manier je horizon verbreedt.

Met **Arief!** reis je door Ethiopië, Jordanië en Mongolië.



Ethiopië, met haar culturele rijkdom, prachtige natuur en mooie mensen. De vele nog oorspronkelijk

levende stammen, de kunstschaten van de orthodoxe kerk, ruige en liefelijke bergen, meren en savannen.

Jordanië geeft je de woeste schoonheid van de woestijn en is een archeologische schatkamer. Ruïnes en oude steden brengen je terug in vroegere tijden van de kruisvaarders en de kamelenkaravanen. **Mongolië** is met haar sjamanistische en boeddhistische levensstijl één en al vriendelijkheid. De natuur is er ongerept en zeer veelzijdig,



Wereldsouvenirs

Dit kleine schilderijtje komt uit Senegal en is gemaakt van zout... In

