

# Wombat nieuwsbrief

Nr. 46 september-oktober 2014

Ada Rosman-Kleinjan  
reizen en schrijven  
[www.adarosman.nl](http://www.adarosman.nl)



## In deze nieuwsbrief:

- Vrolijk op vakantie
- Backpacken door China
- Wereldsouvenirs

Eindelijk. Debby heeft er aantal jaren overgedaan, maar haar boek is er gekomen. Prettig leesbaar boek over haar reis van enkele maanden; een reis die ze met verschillende reispartners heeft gemaakt. Kleurenfoto's en een eenvoudig kaartje maken dit boek compleet. Kijk op [www.freemusketeers.nl](http://www.freemusketeers.nl) voor alle info.



## Vrolijk op vakantie

De zomervakantie is voorbij maar gelukkig komen er altijd weer nieuwe vakanties. Daarom aandacht voor dit boek. Zelden dekte een titel zo de lading

Plof, het pakje valt op de deurmat en de vakantie kan direct beginnen. Bijna te mooi om uit te pakken en dan komt de vrolijke inhoud tevoorschijn. Twee vriendinnen hebben hun eigen ervaringen en tips, samen met heel veel handige info van andere moeders, verwerkt in het boek *Vrolijk op vakantie*. Stevig papier en een handig formaat zorgen ervoor dat je het boek beslist mee zult nemen op reis. Je kinderen zullen er blij mee zijn. Wil je je eigen exemplaar? Kijk dan op [www.groetjesvan.com](http://www.groetjesvan.com)



## Wereldsouvenirs



Dit echtpaartje komt uit Ecuador, het kleine land in Zuid-Amerika dat precies op de evenaar ligt. Net buiten Quito hebben we het museum op de evenaar bezocht. Uiteraard ook een bezoek aan het winkeltje gebracht.

'Waarom koop je dit originele indianenschedeltje niet?' vroeg de man achter de toonbank en liet een klein verschrompelt scalpje zien waar treurige, zwarte haren aanhingen...

'Krijg ik niet door de douane,' mompelde ik vol afgrijzen.