

# Wombat nieuwsbrief

Nr. 47 november-december 2014

Ada Rosman-Kleinjan  
reizen en schrijven  
[www.adarosman.nl](http://www.adarosman.nl)



## In deze nieuwsbrief:

- Wereldcontact in Utrecht
- China
- Maskers aan de muur

De reismarkt van Wereldcontact  
op zaterdag 8 november

### 'ReisExperience' in Utrecht

Natuurlijk zijn wij aanwezig, met onze verhalen, mijn boeken en kaarten. Wij zijn te vinden in het Afrika deel.

- Utrecht
- Jaarbeurs
- 10.00 tot 18.00 uur

Kijk voor het volledige programma  
op

[www.reisexperience.nl](http://www.reisexperience.nl)

## China en Tibet

We zijn er weer. Na een reis van bijna 5 weken door China en Tibet, werk ik nu elke dag, nou ja bijna elke dag, hard aan mijn boek. Er is zo veel te vertellen. China is in geen enkel opzicht te vergelijken met de andere landen die we in Azië hebben bezocht. Tibet, een bijzonder mooi land, met een van de mooiste hoofdsteden ter wereld: Lhasa.

De rit over de Vriendschapsweg naar het basecamp van de Mount Everest was letterlijk en figuurlijk adembenemend. Maar, als je daar dan bent, de zon alle wolken heeft verdreven en jij dan de allerhoogste berg

van de wereld ziet...

Dan voel je je een bevoorrecht mens.



## Maskers

### aan de muur nr. 22

Ja, we hebben er weer eentje. Gekocht tijdens onze rondreis door China. In Yangshou kwamen we dit, wat stoffig masker tegen. Opgepakt, bekeken, weer neergelegd, toch maar weer gepakt en gekocht. Want als je iets mooi vindt...

Thuis gezocht naar een geschikt plekje aan de muur. Hij hangt nu heel tevreden naast een masker uit Zuid-Afrika. Het leuke van iets kopen in China is dat het gegarandeerd 'made in China' is.

Zo langzamerhand raakt de muur vol.

