

Wombat nieuwsbrief

Nr. 54 december-januari 2015-2016

Ada Rosman-Kleinjan
reizen en schrijven
www.adarosman.nl



In deze nieuwsbrief

- Oog voor Afrika
- Maskers aan de muur

OOG VOOR AFRIKA

Dat hadden en hebben Jan en ik natuurlijk al jaren. Begonnen in 1997 met een reis naar Kenia, Tanzania en Mauritius. In de loop der jaren hebben we diverse Afrikaanse landen bezocht. Waarbij Namibië toch wel tot onze favoriete bestemming behoort. Soms slaan we een aantal jaren over maar dan hebben we het magazine Oog voor Afrika dat ons onmiddellijk weer in de juiste Afrikaanse sfeer weet te krijgen.

Boeiende reisreportages, interviews, foto's, aanbiedingen etc. Ook is er een digitale versie beschikbaar zodat je al reizend door het Afrikaanse continent je magazine ook kunt blijven lezen! Kijk op www.oogvoorafrika.nl voor een abonnement en alle aanbiedingen



Maskers aan de muur nr. 23

Met enige regelmaat komt er in Huize Rosman een masker bij. Inmiddels zijn we aanbeland bij nummer 23. In september heb ik een korte reis naar Bali gemaakt, voor mij een nieuwe bestemming en dus op zoek naar een masker. Bali is overwegend hindoeïstisch en daar horen gelukkig ook maskers bij. In Sanur heb ik in een klein winkeltje op de markt dit masker gekocht. Een kleurig masker dat uitstekend past naast het masker dat we enkele jaren geleden in Myanmar hebben gekocht. Aziatische maskers hebben toch een heel andere uitstraling dan Afrikaanse maskers. Gelukkig passen ze allemaal bij ons 'aan de muur'.

