

Wombat nieuwsbrief

Nr. 55 februari-maart 2016

Ada Rosman-Kleinjan
reizen en schrijven
www.adarosman.nl



In deze nieuwsbrief

- Brenda's Jordanië
- Wereldsouvenirs

Jordanië



Nog steeds een oase van rust in het roerige Midden-Oosten. Ondanks alle onrust in de wereld is het gewoon een prima en bijzonder gevarieerde bestemming voor een kortere of langere vakantie. En... niet onbelangrijk, het land ligt relatief dichtbij, m.a.w. je bent er snel, geen tijdsverschil en geen jetlag.

Het land verdient het, de mensen verdienen het en misschien verdien jij het ook wel om er eens naartoe te gaan. Jan en ik hebben er in 2012, in een huurauto een rondreis gemaakt, maar ook op een paardenrug valt er veel te genieten. Van een tochtje van een paar uur tot een meerdaagse trip.

De cultuurliefhebber raakt niet uitgekeken want je reist van de ene opgraving naar de andere. Interesse in de vele mogelijkheden van dit land? Bezoek de website van Brenda. Ze kent het land erg goed en ze zal je graag op weg helpen om de reis, zoals jij 'm graag wilt maken, voor je samen te stellen.

www.jordan-desert-journeys.com



Deze schaal komt uit Jordanië en is gemaakt door Palestijnen. In Jordanië wonen veel Palestijnen. Door het maken van deze schalen wordt er geld verdient. Ik ben dol op mooie schalen en deze vond ik direct erg mooi. Ik gebruik 'm voor de 'sier' op de tafel maar de verkoper heeft me verzekerd dat ie ook in de oven kon. Dat geloof ik dan maar, ik ga het niet proberen, stel je voor dat ik die man niet goed heb begrepen... Nee hoor, gewoon als decoratie op de tafel is het een mooi souvenir uit een mooi land.