

Wombat nieuwsbrief

Nr. 56 april-mei 2016

Ada Rosman-Kleinjan
reizen en schrijven
www.adarosman.nl



In deze nieuwsbrief

- Naar Gambia
- Op reis met hulp
- Wereldsouvenirs

Gambia... hoe meer we ons er in verdiepen, hoe meer we tot de conclusie komen dat het een hele mooie bestemming is voor een paar weekjes weg.

Niet zo heel ver, 6 uurtjes vliegen en hopla je bent in een fascinerend Afrikaans land. Een land met mooie stranden, een boeiende geschiedenis en kleurrijke markten. Een land waar het leven zich aan de oevers van de rivier de Gambia afspeelt. Maar ook een rivier waar krokodillen en nijlpaarden in het water leven. Een land met honderden verschillende vogelsoorten, een land waar we hoognodig naartoe moeten.

Ik hoop regelmatig te bloggen zodat jullie een beetje mee kunnen reizen!

www.adarosman.nl/

Help me reizen

Soms ontmoet ik mensen met bijzondere plannen en ideeën. Zo leerde ik Gerry Konings kennen. Gerry heeft een wel heel origineel idee uitgewerkt tot een mooi bedrijf. Waar staat *Help me reizen* voor? Stel, je wilt nog graag een reis maken, maar door allerlei beperkingen gaat dat wat lastig. Dichtbij of ver weg. Een stedenreisje in Europa, op familiebezoek in Australië of toch nog een keer naar Indonesië.

Reizen volgens je eigen wensen, en heel belangrijk... in je eigen tempo maar met professionele begeleiding.

Zo bijzonder, zo gewoon. Neem eens een kijkje op www.helpmereizen.nl Ik was onder de indruk van de mogelijkheden. Enne... niet alleen voor heel ver weg, een

museum- of concertbezoek in Nederland behoort ook al tot de mogelijkheden.



help me reizen



Er dwalen verschillende Afrikaanse dieren door ons huis. Sommige hebben een vast stekkie, andere trekken nogal eens van hot naar her. Dit nijlpaard staat inmiddels al een aantal jaren op zijn eigen plekje op een kastje in de serre. Volgens mij komt het mooiste houtsnijwerk toch echt uit Afrika. Dit beest hebben we enkele jaren geleden, hoe kan het ook anders, ergens in Namibië gekocht.