

# Wombat nieuwsbrief

Nr. 57 juni-juli 2016

Ada Rosman-Kleinjan  
reizen en schrijven  
[www.adarosman.nl](http://www.adarosman.nl)



## In deze nieuwsbrief

- GHANA
- Zomeragenda
- Wereldsouvenirs

Op 2 en 3 juli is het Afrika-festival in Hertme. Moet ik het nog introduceren?

Afrika's beste muzikanten, een supermooie locatie, een gezellige Afrikaanse markt, lekker eten en drinken, maar bovenal een topsfeer.

Ik sta weer gastvrij in de stand van [www.suidafrikareise.nl](http://www.suidafrikareise.nl)

Kijk voor het programma op [www.afrikafestivalhertme.nl](http://www.afrikafestivalhertme.nl)

Op zondag 7 augustus gaan Ans Wijnberg en ik weer een mooie stand inrichten op het SIVO festival in Odoorn. Ook al zo'n feestje om te zijn, en... entree helemaal gratis.

[www.sivofestival.nl](http://www.sivofestival.nl)

Net terug uit Gambia, maar eerst nog aandacht voor Ghana. Van mijn boek *Ghana... een reis op het ritme van de drums* is namelijk een nieuwe druk verschenen. Frisse nieu-

we omslag, bijgewerkte literatuurlijst, kleine correcties zijn uitgevoerd en het boek kan zo weer jaren mee. Via Facebook ben ik in contact gekomen met bevlogen Nederlanders die, ieder op haar eigen wijze, proberen om het voor de mensen van dit land wat beter te maken. Op [www.ghanaactive.nl](http://www.ghanaactive.nl) vind je veel reisinformatie over dit land, inclusief een mooie lodge om te overnachten. Twee Hollandse meiden hebben [www.dreamsforghana.nl](http://www.dreamsforghana.nl) opgericht. Zij verkopen Ghanese spullen voor een faire prijs, die ze zelf met zorg hebben uitgezocht. De website is bijna klaar, wel te vinden op Facebook.

**G**hana. Ada Rosman-Kleinjan reisde samen met haar echtgenoot door dit land in West-Afrika. Ghana, een land met historische banden met Nederland. Eeuwen geleden zijn miljoenen Afrikanen als slaven, via een van de Hollandse slaverforten aan de kust, vervoerd naar onder andere Amerika en Suriname. Nieuwe eeuwen later staan deze forten nog aan de Goudkust van Ghana en zijn op het kerkhof van Elmina de namen op de Hollandse graven nog goed te lezen. Het bewijs van wat zich hier in een ver verleden heeft afgespeeld.

**G**hana, een land met natuurparken, kleurrijke markten en vriendelijke mensen die trots zijn op hun land. Een land met oude tradities en gebruiken, een land waar de democratie wordt gekoesterd en waar zowel de eigen bevolking als de reiziger met de bus overal kan komen. Ghana, waar alle verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam naast en met elkaar leven. Ada en Jan Rosman bereiden een groot deel van het land met de bus, taxi en zootro, om na weken van reizen, na een bezoek aan Ada Foh in het Volta gebied, weer terug te komen in de hoofdstad Accra.



Ada Rosman-Kleinjan is een toetsloover, "als je niet gewoon over datgene wat ik zie, hoor en beleef".

**Ada Rosman-Kleinjan:**  
Ghana... een reis op het ritme van de drums  
"Wakelijk leesbaar en enthousiast geschreven verhaal, aangevuld met informatie over natuur, gebruiken, cultuur, mensen en projecten. Voor de liefhebber van West-Afrika."

[www.adarosman.nl](http://www.adarosman.nl)



Wombat reisboeken



Ada Rosman-Kleinjan GHANA... EEN REIS OP HET RITME VAN DE DRUMS



GHANA... EEN REIS  
OP HET RITME  
VAN DE DRUMS

## Wereldsouvenirs

Soms koop ik iets, omdat het kan, omdat ik de verkoper aardig vind of omdat ik best wat kan kopen om iemand wat te gunnen. Later thuis denk ik dan bij mezelf, wat moet ik nu eigenlijk met een halssieraad, wel een mooie, van de Masaai? Ik, als oorbellen-meisje draag nooit kettingen... Deze 'halsband' kwam ik al opruimend in huis weer tegen.

Met vriendin Iris was ik op safari in Kenia. Natuurlijk ook een bezoek gebracht aan de kleurige Masaai-mensen. Naast de vele

foto's bezit ik dus ook een ketting... die in een koffertje met andere souvenirs ligt...

