

Ada Rosman-Kleinjan

# De vissers van Tanji

op reis in The Gambia

Wombat nieuwsbrief nr. 59 okt./nov. 2016



In deze nieuwsbrief

- Nieuw Wombat reisboek
- Wereldsouvenirs

**The Gambia:** het kleinste land van Afrika heeft de reiziger bijzonder veel te bieden. Ada en Jan Rosman reisden af naar dit land in West-Afrika. Een land met fraaie stranden en vriendelijke mensen. Een land met een rijke geschiedenis, waar honderden verschillende soorten vogels rondvliegen en apen door de bomen slingeren, een land waar baobab-, mango- en cashewbomen voor veel schaduw en vruchten zorgen. Een land waar alle verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam naast en met elkaar leven. Zo gauw Ada en Jan de kust verlieten om samen met gids-chauffeur Buba het binnenland te ontdekken, reisden ze diep het donkere continent binnen. Uiteraard bezochten ze het voormalige slaveneiland Kunta Kinteh (James Island). In Janjanbureh, het vroegere Georgetown, werden de mysterieuze stenen cirkels van Wassu bezocht. Met de *gelly-gelly* naar de stranden van Tanji, waar vissers tegen het eind van de dag op hun houten pirogues terugkomen om de gevangen vis aan wal te brengen.

- 104 pagina's vol reisbelevissen en tips / 12 pagina's met kleurenfoto's
  - duidelijke landkaart / literatuurlijst
  - ISBN 9783741238512 / 9,50 euro
- [www.adarosman.nl](http://www.adarosman.nl) / [info@adarosman.nl](mailto:info@adarosman.nl) voor een gesigneerd boek!



## Wereldsouvenirs

De mooiste en kleurigste stoffen zijn toch echt te koop in Afrika; dus ook in The Gambia. Natuurlijk weer een paar leuke etuis gekocht. Gelukkig heb ik vele rommeltjes, snoertjes, kabels en dan heb ik het nog niet over alle oorbellen... die handig in een dergelijk etuitje gaan. Ik word altijd bijzonder hebbertig wanneer ik in Afrika over welke markt dan ook loop...

