

Ada Rosman-Kleinjan

reizen en schrijven

Wombat nieuwsbrief nr. 60

dec. 2016—jan. 2017

www.adarosman.nl



Whow, de 60 ste
nieuwsbrief.

Trompetgeschal is op
zijn plaats!



In deze nieuwsbrief

- Maak kennis met..
- Nieuwe reis
- Wereldsouvenirs



Maak kennis met... **Eva Hopstaken**. Een vlotte Brabantse die met enige regelmaat haar geliefde Brabant verlaat om de wereld te ontdekken, te verkennen, te beschrijven en te fotograferen.

Tja, als Brabantse ligt België in de achtertuin en onze zuiderburen zien deze reiziger ook veelvuldig. Maar, omdat de wereld vele malen groter is dan Brabant en België trekt Eva er graag en veel op uit. Azië behoort tot haar favoriete continenten, iets wat ik absoluut met haar eens ben. Op deze foto zie je haar in Bagan, het wonderschone tempelcomplex in Myanmar.

Bezoek haar website, volg haar op Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter en dan kom je al 'reizend' achter je computer of met de telefoon in je hand, nog eens ergens.

www.omnitraveler.nl

De omnitraveler kun je overal in de wereld tegenkomen; ik leerde haar kennen via... Twitter. Thuis achter mijn laptop!

Dubai en Oman

'Ooit wil ik een keer naar Dubai om op dat allerhoogste gebouw van de wereld te staan,' zei Jan diverse keren.

Zo vaak in Dubai geweest en alleen maar het vliegveld gezien. Dubai is een prima plek voor stopovers, maar deze keer stappen we van het vliegveld af om de stad te verkennen.

We vliegen op 5 januari en blijven een dag of 4 in deze stad. Hotel is geboekt en de huurauto is besteld. Vandaar uit gaan we namelijk Oman verkennen. Oman een land in het Midden-Oosten met woestijnen, waar spiesbokken door het zand ploegen. Een land met oude steden en een moderne hoofdstad, maar ook een land met oases en kamelen die hun eigen tempo bepalen. Een land waar in de zee dolfijnen en reuze schildpadden zwemmen... Het belooft een gevarieerde reis te worden.



Wereldsouvenirs

Sinds deze zomer staat de baobab kerstboom al op onze grote eettafel. Hij is gewoon te leuk om alleen in december te gebruiken. Maar in december wordt ie nog leuker want dan hanger er ook bijpassende kerstversieringen in. Speciaal voor ons gemaakt door Lameck in Zuid-Afrika. Hij maakte enkele jaren geleden al die mooie wombat sleutelhangers en boekenleggers. Nu dus een kerstboom. Samen met deze baobab en natuurlijk ook namens Jan, wens ik jullie allemaal een mooie en sfeervolle decembermaand toe. Of dat nu thuis of in den vreemde is. En... natuurlijk een bruisend 2017. Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in.

