

Ada Rosman-Kleinjan

reizen en schrijven
Wombat nieuwsbrief nr. 62
april-mei 2017
www.adarosman.nl



In deze nieuwsbrief

- Maak kennis met 2 vrouwen die hun hart aan The Gambia hebben verpand
- Wereldsouvenirs



... Maaïke van Leeuwstijn

Nog zo'n vrouw die zich met hart en ziel inzet voor The Gambia dat kleine landje in Afrika.

Gambia een heerlijk land om op vakantie te gaan, maar ook een land met veel armoede en grote problemen. **Care for Natural** heeft als doel de lokale bevolking zelfredzaam te maken en hen te leren gebruik te maken van de grondstoffen uit de natuur. Naast haar vrijwilligerswerk voor de stichting, wil Maaïke ook een platform ontwikkelen waar de lokale bevolking hun diensten voor de toeristen kan aanprijzen. Samen met de Gambianen is zij op zoek naar talentvolle mensen die graag op een professionele manier de bezoeker hun land willen laten zien. De Gambianen verdienen zo hun eigen boterham en de toerist maakt kennis met het echte Gambia.

www.gambiaexperience.nl



... Eline Klijn.

Iemand die haar droom en daardoor ook de droom van veel Gambiaanse kinderen uit laat komen.

In haar winkel in **Valkenswaard** verkoopt ze hele leuke spulletjes. Maar het allerleukst is toch wel dat de winst volledig naar het schoolproject Papa Bouye Nursery School in Gambia gaat, waar 250 kinderen tussen de 4 en 12 jaar les krijgen. Als afgestudeerde lerares weet ze bij uitstek hoe belangrijk scholing is. Haar hart ligt bij het onderwijs en dan bij het onderwijs in The Gambia in het bijzonder. Naast alle leuke cadeautjes verkoopt Lientjes ook mijn boek *De vis-sers van Tanji op reis in The Gambia*. Hoe leuk is dit? Ik ben er trots op dat Eline vindt dat mijn boek een waardevolle aanvulling is op haar collectie. Kijk maar eens op www.lientjes.nl en ook op haar Facebook pagina staan producten en mooie acties. Tik Lientjes in en je hebt haar snel gevonden.



Wereldsouvenirs

Deze stevige Herero dame staat alweer enkele jaren in onze kast. Ooit kocht ik haar ergens aan de kant van de weg. Naast de Himba zijn het de Herero vrouwen die het meest tot de verbeelding spreken in Namibië. Deze vrouwen lopen nog in Victoriaanse jurken, ooit door de Engelsen geïntroduceerd. Terwijl in good old England geen enkele vrouw er zo bij loopt is het in Namibië een teken van welstand en rijkdom. Sommige vrouwen dragen wel 7 jurken over elkaar zodat de vrouw in kwestie er lekker stevig uitziet.... De bijpassende hoed staat symbool voor de koeienhoorns: veel koeien betekent veel rijkdom!