



Ada Rosman-Kleinjan

reizen en schrijven

december 2017- januari 2018

Wombat nieuwsbrief nr. 66



In deze nieuwsbrief:

- Gambia en Senegal
- Maskers aan de muur
- Leuk door de Brievenbus

www.leukdoordebrievenbus.nl

is een website waarvan de naam volledig de lading dekt. Superleuke kadootjes, kleine kadootjes, grote kadootjes, maar... alles glijdt naadloos door de brievenbus op je deurmat. Ook bijzonder veel originele reiskadootjes, zoals... mooie labels, reisdagboeken, of grappige dingetjes zoals paperclips in de vorm van een klein olifantje. Laat het duidelijk zijn dat die paperclips al erg lang op mijn bureau liggen en heel af en toe gebruik ik er eentje. Sommige dingen zijn namelijk voor de heb en zijn lastig om weg te geven. Wat ook zo leuk is...

Ingrid (de eigenaresse) verkoopt ook enkele titels van mijn boeken!!! Dus wie nog op zoek is naar een origineel leuk Sinterklaaskadootje... grijp je kans.



Wat was het weer een topreis. Afrika verveelt nooit, The Gambia ook niet, een plukje Senegal erbij en je bent verzekerd van een mooie reis.

The Gambia: een klein stukje Afrika voor elk wat wils. De vogels, de apen, het strand, het lekkere eten, de vriendelijke mensen, de avondse busjes en elke dag gegarandeerd een zonnige dag. We hebben de vissers van Tanji bezocht, gevaren door de mangroves in de Casamance van Senegal, eropuit getrokken met een huurauto, vele kilometers gelopen en nog veel meer kilometers in taxi's en gelly-gellys afgelegd.

Wie veel reist... daarom nu hard aan het werk aan mijn 2e Gambia boek!

Maskers aan de muur 25

De collectie is weer uitgebreid. Een reis naar welk land dan ook in Afrika levert altijd een masker op. Deze hebben we gekocht op de markt in Brikama in The Gambia. Natuurlijk is deze in The Gambia gemaakt, verzekerde de man ons. Door de kleine kraaltjes is dit masker weer een heel andere en inmiddels voelt hij zicht al helemaal thuis bij ons aan de muur!

