

Rosman: 'Jordanië is een oase van rust'

NIJVERDAL - Eigenlijk was schrijfster Ada Rosman-Kleinjan niet van plan om over Jordanië te schrijven. „Mijn man Jan en ik waren er twee weken geweest, toen een vriendin later vroeg: 'Ben je van plan om er nog over te schrijven?' Het leek haar mooi om eraan toe te gaan, ook omdat het land dichtbij ligt." Dat bracht de schrijfster op het idee om een kleinere uitgave van Wombat Reisboeken uit te brengen: Kleintje Wombat. Bestemmingen dichtbij, maar waarbij de reiziger toch in een totaal andere wereld stapt. Het boek is in drie maanden geschreven, vlak voor kerst 2012. „Jan en ik wilden in januari naar Ethiopië reizen, maar ik zat nog met het verhaal in het hoofd en wilde het zo snel mogelijk op papier zetten. Anders kan er geen ander boek bij”, legt Ada uit. Een voordeel was dat de reis twee in plaats van vier weken duurde, waardoor de schrijfster minder hoeft te tikken dan bij de 'grote' boeken. Het betekent niet dat het boek 'Woestijnkastelen en stadskamelen' afgeraffeld is. Verre van, vindt Ada: „Het is echt een volwaardig verhaal geworden, net als de andere boeken.” In de haar kenmerkende en beeldende schrijfstijl verhaalt de Nijverdalse over de sfeer in Jordanië, gebeurtenissen en haar ervarin-

gen. Zoals de tegenstellingen. Aan de keukentafel in haar huis in Nijverdal komen allerlei mooie verhalen naar boven. „De vrouwen dragen lange kleding en zijn zwaar gesluierd, maar in de winkels wordt heel sexy ondergoed verkocht. De nomadische bedoeïenen leven in bruine tenten van geitenhaar, maar er kan zo een schotelantenne uitsteken, hoor”, lacht de schrijfster. Hoewel het land, kleiner dan Nederland, omringt is met onrustige landen als Syrië en Israël, vindt Ada Jordanië een 'oase van rust'. Moslims en Christenen leven vreedzaam naast elkaar, kerk en moskee staan er dicht in de buurt. „In Nederland voelde ik de onrust van die landen meer, dan in Jordanië zelf! Het is een zeer gastvrij land, toeristen worden met open armen ontvangen!”

Bij Jordanië hoort natuurlijk de archeologische stad Petra. „Als je Petra niet hebt gezien, heb je Jordanië niet gezien. Vaak is het zo bij zulke grote trekpleisters dat je er veel voor moet doen om er te komen. Maar bij Petra vonden we dat totaal niet het geval. Je gaat door de Siq, een nauwe kloof, en je loopt er zo tegenaan. Ik vond het net een gigantische, rijkversierde deur in een rots, heel mooi!” zegt Ada enthousiast.

.....
Woestijnkastelen en stadskamelen kost 9,50 euro en is te koop bij de plaatselijke boekhandels, bol.com en op de site adarosman.nl. Ondertussen werkt Ada aan een boek over Ethiopië. Volgens haar kan het haar 'dikste boek ooit' worden.

Tubas-hg 6-3-2013

“Als je Petra niet hebt gezien, heb je Jordanië niet gezien

Ada Rosman