

Wombat nieuwsbrief

Nr. 50 april-mei 2015

Ada Rosman-Kleinjan
reizen en schrijven
www.adarosman.nl



In deze nieuwsbrief

- mooi project=mooi sieraden
- wereldsouvenirs

Uit de woestijn komen, behalve veel zand en rotsen ook andere mooie dingen. Zoals kleurige sieraden en lieve engeltjes van glas. Marion Meulenbroek ken ik al een aantal jaren. Zij begeleidt bijzondere reizen door o.a. de Sinaï woestijn. Doordat ze er al jaren komt kent ze inmiddels heel wat mensen. Zo heeft ze de vrouwen in haar hart gesloten die deze mooie sieraden maken. Vriendschapsengeltjes en armbandjes van glaskralen in allerlei kleuren. Gemaakt door de vrouwen van de Sinaiwoestijn die zo hun eigen geld verdienen dat vervolgens hun gezin ten goede komt én voor veel zelfvertrouwen zorgt.

Te bestellen via info@hadiyareizen.nl
Lees meer over haar reizen en de vrouwenprojecten op www.hadiyareizen.nl
Marion blogt regelmatig over deze vrouwen en alle projecten. Een aanrader! Het zijn toch meestal dit soort kleine projecten die mij en velen met mij aanspreken en waar alles gewoon op de juiste plek terecht komt.



Wereldsouvenirs

Ook in 'derdewereldlanden' zijn poppen te koop. Kinderen zul je ze er zelden mee zien spelen, het zijn souvenirs voor de toerist. Deze heb ik geruild in Bamako, Mali. Een echte Afrikaanse pop gemaakt van kleine kalebassen, natuurlijk draagt mama pop een baby pop op d'r rug. Er kwam een man ons guesthouse binnen met mooie souvenirs die hij graag wilde ruilen. Wij hadden nog een korte broek en tandpasta over... Hij blij, wij blij.

